

## ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

# Απλήρωτα έργα και λίγο προσωπικό

Στις συμπληγάδες των απλήρωτων έργων και της δραματικής έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού είναι εγκλωβισμένος ο εργολοπτικός κλάδος που δέχεται αφόρητη πίεση, καθώς το επόμενο διάστημα ξεκινά το 70% του κύκλου εργασιών των μεγάλων έργων και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα εκτελεστεί. Πρόκειται για μια κατάσταση, χωρίς υπερβολή, εικρηκτική, καθώς η ροή των πληρωμών από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία καταγράφει τεράστιες καθυστερήσεις και την ίδια στιγμή η Έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού καθηλώνει την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων. Και τα δύο κρίσιμα ζητήματα, παρά το γεγονός ότι είναι, αποτελούν πρόταγμα στην ατζέντα των διεκδικήσεων των εργοληπτών, αντιμετωπίζονται με χαρακτηριστική αναβλητικότητα από την Κυβέρνηση με αποτέλεσμα τα προβλήματα να οξύνονται.



► Σελίδα 6

# Μεγάλες πιέσεις στον κλάδο των εργοληπτών

*Απλήρωτα έργα και ελάχιστο προσωπικό*

**Της Αλίαν Δαφερμάκη**

Σ τις συμπληγάδες των απλήρωτων έργων και της δραματικής έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού είναι εγκλωβισμένος ο εργοληπτικός κλάδος που δέκεται αφόρητη πίεση καθώς το επόμενο διάστημα ξεκινά το 70% του κύκλου εργασιών των μεγάλων έργων και το μεγάλο ερώπιτα είναι πώς θα εκτελεστεί. Πρόκειται για μια κατάσταση -χωρίς υπερβολή- εκρηκτική, καθώς η ροή των πληρωμών από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία καταγράφει τεράστιες καθυστερήσεις και την ίδια στιγμή η έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού καθητίλωνει την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων. Και το δύο κρίσιμα ζητήματα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν πρόταγμα στην απέντα των διεκδικήσεων των εργοληπτών, συντιμετωπίζονται με χαρακτηριστική αναβλητικότητα από την Κυβέρνηση με αποτέλεσμα την προβλήματα να οξύνονται. Σύμφωνα με το στέλεχος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Επαιτειών κ. Ζαχαρία Αθουσάκη πίπεση στον κλάδο είναι τρομακτική, καθώς υπάρχουν δεκάδες απλήρω-

τοι λογαριασμοί που σύρονται από τους δύο προηγούμενους μήνες και δυστυχώς παραμένουν αικάλιπτοι. Όπως ο ίδιος εξηγεί, εμπλοκές υπάρχουν στις πληρωμές από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία με αποτέλεσμα να εκκρεμούν δεκάδες απλήρωτα λογαριασμοί, την ίδια ώρα που οι εργοληπτές οφείλουν να είναι συνεπείς χρονικά στις πληρωμές τους απένanti στο κράτος σε σχέση με την απόδοση του ΦΠΑ. Ο κ. Αθουσάκης τονίζει ότι είναι κρίσιμο να ανοίξουν οι χρηματοδοτικές ροές και να αποφορτιστεί πίεση που απήκερα υπάρχει σταν εργοληπτικό κλάδο που κινείται εντελώς οριακά. Ο ίδιος σημειώνει ότι κρίσιμη παράμετρος του θέματος είναι και το γεγονός ότι πιο αργοποίηση στις πληρωμές μοιρούται θα προκαλέσει και καθυστέρηση στην παράδοση των έργων τα οποία θα σύρονται από παράταση σε παράταση. Είναι λοιπόν διπότο πρόβλημα. Αφενός πρέπει να λυθεί τη ζήτημα της αποκατάστασης της ροής πληρωμών και την ίδια στιγμή έκει ευθύνη η κυβέρνηση να δώσει διεξόδιο στο οξύτατο πρόβλημα που αφορά στη δραματική έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού, που ναρκοθετεί την πορεία κιλάδων έργων. Ειδικότερα όπως σημειώνει ο



**Το στέλεχος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης**

κ. Αθουσάκης, δυστυχώς σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια κενά από την έλλειψη του αναγκαίου εργατοτεχνικού προσωπικού, τα οποία τα χρόνια της οικονομικής κρίσης εγκατέλειψε τη χώρα μας και μετακινήθηκε σε χώρες του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασφυκτική κατάσταση στους μικρομεσαίους εργοληπτές δι οποίοι χωρίς προσωπικό δεν μπορούν να εκτελέσουν τα έργα τα

οποία έχουν αναλάβει και μάλιστα διδοντας υψηλές εκπτώσεις, και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι χωρίς την ενίσχυση του αναγκαίου προσωπικού δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αφού δεν υπάρχουν τα αναγκαία εργατικά χέρια για να τα εκτελέσουν. Το 70% των μεγάλων έργων δεν έχουν ξεκινήσει ικανό. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς τι στελεχιακό εξειδικευμένο δυναμικό χρειάζεται για να προχωρήσει ο νέος κύκλος των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση όλες οι πλευρές αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η Κυβέρνηση διφέλε να έχει ασχοληθεί με το κρίσιμο αυτό θέμα, και να φρυντίσει μέσα από διακρατικές συμφωνίες να ανοίξει το δρόμο για την εισόδημα εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού από άλλες περιοχές όπως την Ινδία, την Αίγυπτο και χώρες των Βαλκανίων. Χρειάζονται μηχανικοί, αικοδόμοι, σιδεράρδες, ειδικότητες που δυστυχώς σήμερα είναι ανυπαρκτές.