

Της ΧΡΥΣΑΣ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ
newspaper@parapolitika.gr

Sτην καρδιά της Αθήνας, μιας πόλης που παλεύει με τα ακριβά ενοίκια και την τουριστική πίεση, ξεφυγώντων νέοι κώρωι διαμονής, που θυμίζουν κάτι συνάντησα σε φοιτητική εποχή και έσωπιμες ζενοδοχεί. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο· είναι τα πρώτα co-living projects στην Ελλάδα, μια διεθνής τάση, που πλέον κάνει τα πρώτα της βήματα και στη χώρα μας.

Τί είναι το co-living; Στην ουσία πρόκεπται για μια νέα μορφή συγκατοίκησης: ο κάθε ενοικιαστής έχει το δικό του δωμάτιο, συνάρχει με πρωσαποκό μήναν, αλλά μοιράζεται με τους υπόλοιπους κοινόχρηστους κώρους, όπως κουζίνα, ασλόνι, αιθουσές εργασίας ή ακόμη και γυμναστήριο. Σάκως δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση κόστους, αλλά και η δημιουργία μιας μικρής κοινότητας με κοινωνική ζωή, συνεργασία και συνταλογή εμπειριών. Στο εξωτερικό, το co-living έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα εναλλακτική λύση σπενταντί στο ακριβό real estate και τη μονοδιά των μεγάλων πόλεων. Οι νεότερες γενιές, που αλλάζουν δουλειές συχνά, εργάζονται εξ αποστάσεως και μετακινούνται με μεγαλύτερη ευκολία, σαναρχτούν ευέλικτες λύσεις στέγασης, που τους δίνουν ανεξαρτησία, αλλά και κοινωνιότητα. Στην Ελλάδα, η εμφάνιση τέτοιων κώρων συνέβασε την επιστροφή της πόλης ως κώρου για νέους επαγγελματίες και την άνοδο των ψηφιακών νομάδων, που αναζητούν προσωρινές, αλλά ποιοτικές κατοικίες.

Ένα από τα πρώτα projects που ουζητίθηκαν στην Ελλάδα είναι το «lliora» στην Αθήνα, το οποίο προβάλλεται ως το πρώτο οργανωμένο co-living brand στη χώρα. Προσφέρει μοντέρνα διαμερίσματα με στοιχικό δωμάτια και κοινόχρηστους κώρους, προσέλκυντας νέους που θέλουν να συνδυάσουν ανεξαρτησία με κοινωνικότητα. Παράλληλα, σε τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη και η Κέρκυρα, έκουν ξεφυγώσει co-living spaces ειδικά σκεδιασμένα για ξένους remote workers. Εκεί, το co-living συναντά το co-working: κοινές κουζίνες διπλά σε αιθουσές εργασίας με γρήγορο Wi-Fi, workshops και ομαδικές δραστηριότητες. Η διεθνής πλοτέραμά coliving.com καταγράφει ήδη πάνω από δέκα τέτοιους κώρους στην Ελλάδα, ενώ μετακές ετατερίες όπως η Savills μιλούν για «αγορά σε φόρο αρίστανσης», που προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών.

ΑΥΣΗ Η LIFESTYLE;

Το co-living προβάλλεται συκνά ως λύση απέναντι στην κρίση της στέγης. Οταν το ενοίκιο για ένα μικρό διάριο στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να ξεπεράσει τα 700 ευρώ, η προσποτική ενός ιδιωτικού δωματίου σε co-living διαιρέσιμα με 500 ή 600 ευρώ τον μήνα φαινεται δελεαστική. Επιπλέον, οι υπηρεσίες (καθρέσιτα, Internet, κοινόκρητα) συνήθως περιλαμβάνονται στην τιμή, κάτι που μειώνει την πίεση και τις υποκρεώσεις του ενοικιαστή.

Οπότασ, η σύζητη που δεν είναι μόνο οικονομική. Για αρκε-

ΤΟ CO-LIVING ΑΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΕΓΑΣΗ – ΠΑΝΟ ΑΠΟ 10 PROJECTS ΗΔΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ – ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ, Ο ΚΟΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

τούς νέους, το co-living αποτελεί τρόπο ζωής: κοινότητες ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα, αίσθηση συνύπαρξης και δινατότητα κοινωνικής δικτύωσης σε μια πόλη που συνάρτηση ψυχρή και ατομικιστική. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά projects δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη «φιλασφία» τους και την εμπειρία της κοινότητας, οργανώνοντας από κοινού γεύματα, σεμινάρια ή πολιτιστικές δραστηριότητες. Η εμπειρία από αλλές κώρες δείκνυε ότι το co-living μπορεί να λειτουργήσει και ως «έξυφα» για νεοεισερχόμενους σε μια πόλη. Νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές ή ένοιοι επαγγέλματος Βρίσκουν πιο εύκολα το πρώτο τους «σπίτι», χωρίς μακροκρόνιες δεσμεύσεις, αποκτώντας παράλληλα ένα κοινωνικό δίκτυο.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Παρότι το co-living προκαλεί και ερωτήματα. Μπορεί να αποδειχθεί απλώς ακόμα ένα «προϊόν real estate» που απευθύνεται σε εύπορους έχουνος ή Ελλήνες μεσοστάσους, χωρίς να δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της στέγης; Υπάρχει κίνδυνος να γίνει άλλο ένα κομμάτι της τουριστικοποίησης του κέντρου, εκτοπίζοντας μόνιμους κατοίκους;

Οι ειδικοί μιλούν για ανάγκη ρύθμισης και σωστού σκεδιασμού, ώστε να ενταχθεί η νέα αυτή μορφή κατοικίας σε μια ευρύτερη στρατηγική στέγασης. Παράλληλα, παραμένει η ζητούμενο το κατά πόσον οι Ελληνες, που έχουν μάθει να ταυτίζουν την ιδιοκτησία με την ασφάλεια, είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν την ίδεα της συγκατοίκησης σε πιο «εντονέρτο» μοντέλο. Η κουλτούρα της ιδιοκατοίκησης παραμένει ισχυρή και δεν είναι σίγουρο ότι η νέα γενιά θα την εγκαταλείψει εύκολα, ακόμα κι αν οι οικονομικές πίεσεις την ωθούν προς εναλλακτικές λύσεις. Είτε ως πρακτική απάντηση στην ακριβή κατοικία είναι ως lifestyle επιλογή, το co-living μοιάζει να κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στον τρόπο που φαντάζμαστε τη ζωή μας στις ελληνικές πόλεις. Ιστορία, λοιπόν, τα επόμενα χρόνια να μιλάμε για ολόκληρες «γειτονιές συγκατοίκησης», όπου η στέγη δεν θα είναι μόνο στέγη, αλλά και κοινότητα.

