



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ:

- τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή
- τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη
- τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ: Κόλαφος για την Κυβέρνηση οι καταγγελίες για τη στάση πληρωμών δημοσίων έργων καθώς και τις συστηματικές και προκλητικές πρακτικές των απευθείας αναθέσεων και των φωτογραφικών όρων στις διακηρύξεις.

Με επιστολή που απέστειλε και δημοσιοποίησε στις 20 Δεκεμβρίου 2022 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) προς τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, αναδεικνύεται μια κατάσταση στο χώρο των Κατασκευαστών Τεχνικών Έργων που αποτελεί κόλαφο για το φιλοεπενδυτικό και φιλοαναπτυξιακό προφίλ που προσπαθεί να καλλιεργήσει η Κυβέρνηση.

Στη επιστολή αυτή αναδεικνύεται η μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών, ειδικά σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, που υλοποιούνται από τις εταιρείες μέλη του ΣΑΤΕ, τα οποία ήδη εδώ και μήνες καταγγέλλουν τη διόγκωση των ανεξόφλητων ποσών, καθώς εδώ και καιρό έχουν παύσει οι πληρωμές τους, ενώ επισημαίνει ότι είχε αναδείξει το θέμα και στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη. Ιδιαίτερα οξύ είναι το ζήτημα με τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία ορισμένοι, μέλη του ΣΑΤΕ, ενώ εξαναγκάστηκαν να τιμολογήσουν μήνες πριν τη λήξη του έτους και έχουν καταβάλει τον ΦΠΑ και τις άλλες υποχρεώσεις, δεν έχουν πληρωθεί!

Το πρόβλημα είναι προφανές ακόμα πιο οξύ για τις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον σε οικονομική ασφυξία.

Ενώ λοιπόν το οικονομικό επιτελείο διαφημίζει εδώ και έτη και πανηγυρίζει για το τεράστιο ταμειακό μαξιλάρι που εξασφαλίζει την επαρκή ρευστότητα του Δημόσιου Τομέα, ο ΣΑΤΕ καταγγέλλει ότι η παύση πληρωμών τους τελευταίους μήνες κάθε έτους τείνει να λάβει διαστάσεις μονιμότητας και αφορά σχεδόν σε όλα τα έργα που προέρχονται από όλο τον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας.

Επιπλέον, ο ΣΑΤΕ με την επιστολή καταγγέλλει τους ειδικούς και εντελώς φωτογραφικούς όρους που εμφανίζονται πολύ συχνά στις διακηρύξεις έργων με προκλητικό τρόπο και χωρίς καμία αντίδραση από την μεριά των αρμοδίων αρχών.

Παράλληλα, ζητά ρητά την κατάργηση των απευθείας αναθέσεων, χωρίς καν ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ, αφού καθημερινά και υπό τον μανδύα του κατεπείγοντος ανατίθενται έργα με «απευθείας διαπραγμάτευση» με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών, «που συνήθως είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι» όπως καταγγέλλεται ρητά.

Πέρα από αυτά τα ζητήματα στην εν λόγω επιστολή αναδεικνύονται και μια σειρά από θεσμικά ζητήματα, όπως:

- Ότι παραμένουν ανενεργά τα μέτρα που θεσπίστηκαν με τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4938/2022 (109 Α') σχετικά με την θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων, λόγω ελλিপών οδηγιών για την εφαρμογής τους.
- Ότι, ενώ έχει προβλεφθεί στον ν.4282/2021 η σύσταση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη Υ.Α. συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ώστε να ξεκινήσει τις εργασίες της.
- Ότι το θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων τρεισήμισι έτη μετά τη θέσπιση του με το π.δ.71/2019, δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμα!

Δεδομένου ότι τα εν λόγω ζητήματα αποπνέουν μια εικόνα παθογένειας στον κρίσιμο κλάδο των Τεχνικών Έργων σε μια χώρα που οι επενδύσεις παραμένουν το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία,

Δεδομένου ότι η στάση πληρωμών του Δημοσίου φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση τις Τεχνικές Εταιρείες, όπως επίσης και το σύνολο των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και τους χιλιάδες απασχολούμενους επιστήμονες και τεχνίτες που δουλεύουν σε αυτές,

Δεδομένου ότι η εικόνα αυτή αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι η Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται ειλικρινώς για τον ελεύθερο ανταγωνισμό που ευαγγελίζεται αλλά για την πελατειακή εξυπηρέτηση συμφερόντων ακόμα και για χαμηλής αξίας έργα,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την αυτονόητη υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των τεχνικών έργων και την εξάλειψη της καθυστέρησης πληρωμών που οδηγεί σε απόγνωση τους εργολήπτες;
2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να ελαχιστοποιήσει την εκτεταμένη πρακτική των διακηρύξεων με φωτογραφικές διατάξεις και των απευθείας αναθέσεων χωρίς καν ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ;
3. Πότε σκοπεύει η Κυβέρνηση να εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων που νομοθετήθηκε με το Π.Δ. 71/2019 και τρεισήμισι (3,5) έτη μετά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα;
4. Πότε σκοπεύει η Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τον τρόπο εφαρμογής των άρθρων 152 και 153 του Ν.4938/2022, ώστε να αποφεύγεται το συχνό φαινόμενο της κακής ερμηνείας τους;
5. Πότε σκοπεύει να προχωρήσει στη σύσταση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών;

Και αιτούμαστε προς ενημέρωση της Βουλής:

1. Να κατατεθούν συγκεντρωτικά στοιχεία για το ύψος των οφειλόμενων από κατατεθέντες και μη πληρωθέντες λογαριασμούς εκτελεσμένων έργων ανά Υπουργείο, Περιφέρειες και Δήμους.
2. Να κατατεθούν συγκεντρωτικά στοιχεία των ελέγχων των τριών τελευταίων ετών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), για τον αριθμό και τον προϋπολογισμό των συμβάσεων δημόσιων έργων και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν με απευθείας ανάθεση ή διαπραγμάτευση και των συμβάσεων χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή τους και τις αναθέτουσες αρχές και το ποσοστό τους επί του συνολικού αριθμού και του προϋπολογισμού των τεχνικών έργων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Τόνια Αντωνίου

Χρήστος Γκόκας