

Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180
ΤΗΛ: 2610 - 336.537

Πάτρα 11-05-2011
Α. Π. Askounis 926/2011
Γεωργία Χαλκιά
Διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΣ
Τον ΣΑΤΕ
ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ

Στην Αθήνα

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ;;...
ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ Ο κ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΛΕΤΗΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;;;
ΜΑ ΚΑΙ Ο Κ^{ος} ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. ΑΥΤΟΣ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΑΡΑΣ

Κύριοι,

Πολλά είναι τα επαχθή θέματα αλλά δύο θέματα τα επαχθέστερα, με βαρύτατες καταστροφικές συνέπειες από καταβολής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ε.Ε.) στην Ελλάδα, που ταλανίζουν και θα ταλανίζουν επί χρόνον μακρότατο τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις μας, όσο και όσες βέβαια επιζήσουν μετά από αυτή την άγρια οικονομική σφαγή που διαπράττει ο Υπουργός Οικονομικών της παρούσας Ελληνικής Κυβέρνησης του κ. Γ. Παπανδρέου, ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Το πρώτο και σοβαρότατο πάντων, ενέχον εμφανή τον στόχον της οικονομικής «σφαγής», είναι ο βρόγχος των χρεών των φορέων προς τις Ε. Επιχειρήσεις μας, που τις περισφίγγει σαδιστικά, αργά, αργά, αλλά σταθερά και πνιγηρά οδηγώντας στην απόλυτη καταστροφή μέσω της ασίγηστης οικονομικής αιμορραγίας που προκάλεσε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ίδια ώρα και οι φορείς και ο υπεύθυνος πολιτικός προϊστάμενος ο Υπουργός Οικονομικών για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την αποπληρωμή των εκτελεσμένων από εμάς και πιστοποιημένων αρμοδίως δαπανών – οφειλών προς εμάς, σφυρίζουν αδιάφοροι και ουδαμού ενέγραψαν, ουδέ εγγράφουν τις προς εμάς οφειλές τους, ουδένα προγραμματισμό κάνουν για την αποπληρωμή των

1

οφειλών, παρά μόνον μετά βεβαιότητας κωφεύουν και μας αγνοούν επιδεικτικά, ως μη υπάρχοντες, αντιδράσεων από τους Επαγγελματικούς μας Συλλόγους ΣΑΤΕ -- ΠΕΔΜΕΔΕ -- ΠΑΜΠΕΔΕ, κλπ. μη υπάρχουσών. Επίσης μετά βεβαιότητας «των οικίων ημών εμπιπραμμένων εκείνου άδουν» ευτυχείς ότι μειώθηκε το έλλειμμα του Δημοσίου. Ουδέν τούτου ψευδέστερον.

Ούτως λοιπόν και τοσούτον κακώς εχόντων των πραγμάτων για εμάς, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, αφού πρώτα μας ανεκήρυξε μονομερώς και ακόντων ημών σε «Καλούς Σαμαρίτες», μας υποχρεώνει ευθύς αμέσως, κατά τρόπον σαδοκαταστροφικό, να δηλώσουμε για το έτος 2010 ανύπαρκτα εισοδήματα -- αφού προφανώς δεν εισπράξαμε το εργολαβικό αντάλλαγμα για το έτος 2010 των ανείσπρακτων λογαριασμών -- και να καταβάλλουμε τον ΦΠΑ εγκαίρως, επί ποινή «θανάτου» ή και θανάτου, τον οποίο ΦΠΑ, όπως και το εργολαβικό αντάλλαγμα ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΕΒΑΛΛΟΝ, ως είχαν υποχρέωση σαν έντιμοι διαχειριστές, αρνούμενοι την καταβολή αυτή σε εμάς, ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΑ κατά τρόπον απόλυτα εχθρικό, ήκιστα τιμητικό για επιστήμονες εργολήπτες, που στη δούλεψή μας δούλεψαν για δεκαετίες -- διότι τώρα βγήκαν στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Την ώρα του εργολαβικού θανάτου που έρχεται με μαθηματική ακρίβεια, μέσα από την απόλυτη οικονομική ύφεση, που τεχνηέντως και δολίως καθοδηγήθηκε και χτύπησε τις Ε. Επιχειρήσεις μας και τις οδήγησε στην καταστροφή, ουδέ εις αρμόδιος Υπουργός ή βουλευτής ή Γ.Γ. Περιφέρειας ή Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος ενδιαφέρεται να πληρώσει τα επί διετία τώρα τα οφειλόμενα εργολαβικά ανταλλάγματα, για έργα που χρησιμοποιούν και καμαρώνουν.

Για το θέμα αυτό που καιει και καταστρέφει συθέμελα και κυριολεκτικά όλες τις χιλιάδες των Ε. Επιχειρήσεων στην Ελλάδα οι Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΠΕΔΕ, ΣΤΕΑΤ(;) φαίνεται ότι μη αντιληφθείσες επαρκώς την βαρβαρότητα αυτή του κράτους καθ' ημών, του γελοίου κινήματος «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», εις το οποίο έχει ενταχθεί και το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος, καθ' όσον μας αφορά, ενώ προέβησαν εις τινος ενεργείας για την πληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις μας, οι άνω οργανώσεις για την θεραπεία των εδώ, κακών, κακίστων για εμάς, περιγραφομένων, έκτοτε τίποτα, ως να ετακτοποιήθη το θέμα ή ότι όλα καλά για τους Εργολήπτες.

Σκεφθείτε ότι έρχεται και το 2012 σύντομα με τα ίδια κακά, κάκιστα ως άνω εκθέσαμε, ληστρικά για εμάς, αλλά και ακόμη χειρότερα προβλήματα απόλυτου καταποντισμού, λόγω αναδουλειάς, κύριοι και ότι απέμεινε από το 2010 θα απωλεσθή το 2011 και ίσως δεν θα μείνει τίποτα για να απωλεσθή το 2012 και θα εκλείψει το είδος αυτό που λέγεται Μηχανικός Εργολήπτης Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα και έτσι θα χαθούν και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα θέσεις εργασίας ανθρώπων στις Ε. Επιχειρήσεις μας εργαζομένων και συνεργαζομένων και κατά το 2011, (ηλίθου φαινότατον, το ξέρουν πλέον και οι πέτρες).

Το δεύτερο θέμα που καίει και καταστρέφει ότι απόμεινε ανηλεώς και χωρίς οίκτο τις Ε. Επιχειρήσεις, είναι η παντελής έλλειψη έργων προς δημοπράτηση, ουδαμού δε διαφανομένης ανάκαμψης, δηλαδή το ανήκουστο αυτό πρόβλημα θα έχει καταστροφικότερες συνέπειες για τις Ε. Επιχειρήσεις μας, από αυτές που θα έχει κάποιος χαμένος στη Σαχάρα, διότι εκείνος έχει μια ελπίδα να ανεύρει μίαν όαση, ενώ τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι βεβαιωμένο και αυτονόητο ότι θα τις κάψει το πλέον «ξηρό και άνυδρο» εργοληπτικό τοπίο της Ελλάδος από καταβολής των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ουδαμού υπαρχούσης οάσεως.

Για την ανάκαμψη των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με δημοπρατήσεις νέων έργων η δυνατότητες επεμβάσεων των άνω Εργοληπτικών Οργανώσεων είναι λίαν περιορισμένες έως ασήμαντες όπως προκύπτει εκ της πραγματικά αθλίας, όπως φαίνεται οικονομικής κατάστασης της χώρας, που περιγράφεται με τα πλέον ζοφερά χρώματα στα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα και διεθνώς, προστατευομένου προκλητικότητας, από την Ελληνική Κυβέρνηση, μόνον του Δημοσίου.

Βρισκόμαστε στον πλέον αξιοθρήνητο οικονομικό μαρασμό, επειδή οι ανελέητοι ηγέτες, μας κατακρατούν τα χρήματά μας, τα δεδουλευμένα το ψωμί των παιδιών μας και των εργαζομένων σε εμάς, δολίως, καταχρηστικά και ψευδόμενοι προς πάσαν διεύθυνση και οι ίδιοι αυτοί επιθυμούν – οι ηγέτες της Πολιτείας – (που οι ίδιοι παίρνουν ακέραιους τους μισθούς τους) - να πεθάνουμε αναξιοπρεπώς. Φαίνεται ότι το πέτυχαν

Η ΠΕΔΜΕΔΕ – ΣΑΤΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΣΤΕΑΤ(;) κλπ, πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προασπίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα να πληρωθούν οι Εργολήπτες, κηρύσσοντας ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΛΕΜΟ κατά αυτού του αήθους και δολίου πολιτικοκομματικού κατεστημένου, με ενημέρωση της ΤΡΟΪΚΑΣ και με προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, είτε συλλογικά, είτε μεμονωμένα – με ενημέρωση των μελών τους.

ΠΟΛΕΜΟ ανηλεή Κύριοι, μέχρις ότου εξοφληθούν όλοι οι Εργολήπτες για τα δεδουλευμένα, διότι διαφορετικά θα πεθάνουν όλοι οι Εργολήπτες από ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.

Παρεμπιπτότως αλλά άξιον λόγου είναι ότι το «Ταμείο Μολυβιάτη», που έχει περί τα 120 εκ. ΕΥΡΩ, πρέπει να γίνει αγώνας για να διατεθεί για έργα στους πυρόπληκτους Νομούς Αχαΐας – Ηλείας – Αρκαδίας – Αιτωλοακαρνανίας για τους οποίους έδωσε ο κόσμος τον οβολό του και ο Υπουργός Οικονομικών κατακράτησε τα χρήματα, στερώντας τους άνω Νομούς από την επανάκαμψη, μετά τις πάρα πολύ καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, με την εκτέλεση των απαραίτητων έργων ανόρθωσης των πυρόπληκτων περιοχών και ανέγερσης κατοικιών. Τα χρήματα των πυρόπληκτων, που προσέφερε ο Ελληνικός Λαός από το υστέρημά του για την κατασκευή έργων δεν πρέπει να γίνονται μισθοί άχρηστων και ανίκανων συμβούλων της Κυβέρνησης, υπερπαχηλά αμοιβομένων και οι πυρόπληκτοι να πένονται, χωρίς δρόμους, χωρίς νερό, χωρίς κατοικίες.

Για την συνέχιση κατασκευής έργων συμβασιοποιημένων από τους Δήμους μέσα από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και τα έργα του ΟΣΚ, σταμάτησε κάθε πίστωση, κόπηκε η χρηματοδότηση με το μαχαίρι, αλλά, όπως όλοι γνωρίζουν και τα εκτελεσμένα ουδέποτε πληρώθηκαν και καταστρέφονται χιλιάδες Εργολήπτες μικρομεσαίοι, λόγω της αισχρής στάσης πληρωμών της Κυβέρνησης.

Παρακάτω δημοσίευμα της εφημερίδας "Πελοπόννησος" της Πάτρας δείχνει την τραγικότητα της κατάστασης, την απόλυτη καταστροφή των Εργοληπτών και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Χρωστάει ο ΟΣΚ στους Εργολήπτες της Δυτικής Ελλάδος 16,5 εκατ. ΕΥΡΩ και ο Υπουργός Οικονομικών δεν πληρώνει. Αρνείται να κάνει το καθήκον του, αρνείται να τιμήσει τον όρκο του και ω! της αθλιότητας την ίδια ώρα πάει στη Αμερική με κόστος του Λιαρ τζέτ 150.000€ και όχι με τα αεροπλάνα της γραμμής με κόστος 15000€. Η πηνία είναι για τους άλλους.

Ο Αν. Κατοίχος ζητά με επιστολή του να γίνει προγραμματισμός για την αποστολή χρημάτων

Ο ΟΣΚ οφείλει 16,5 εκ. € στην Δυτ. Ελλάδα

Πανελλήνια διάσταση έχει πάρει το θέμα των οφειλών του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Επειδή ο Οργανισμός έχει σταματήσει ενώ και πολύ καιρό να στέλνει χρήματα για την εξόφληση των οφειλών που έχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι Περιφερειάρχες έχουν αρχίσει να απευθύνονται στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών ζητώντας



Για τα ακόλουθα κτίρια της Αχαΐας, ο ΟΣΚ οφείλει 10.054.000 (χωρ. αρχείου)

να τους στείλουν χρήματα. Αυτοί είναι που έχουν να καθυμερίναι τις πιέσεις των κατασκευαστών που ζητούν να εξοφληθούν για εργασίες που έχουν κάνει.

Ένας από αυτούς είναι ο περιφερειάρχης Αχαΐας Κατοίχος που χτες απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, Οικονομικών Γιώργο Παπανικολάου, Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσόχελιη και Υποδομών και Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα, στους υφυπουργούς Παιδείας Εύη Κριστοφιλοπούλου, Οικονομικών Φίλιππο Σαχινιδη και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παναγιώτη Ρήγα και στον πρόεδρο του Ο.Ε.Κ. Ηρακλή Δραυλιά, στην οποία έθεσε το ζήτημα των χρεών του Οργανισμού στους τρεις Νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης ζητά να προγραμματιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών η αποστολή χρημάτων για να εξοφληθούν οι κατασκευαστές που έχουν αναλάβει την κατασκευή σχολικών κτιρίων με επιστολή του από τους συναρμόδιους. Την άμεση ανάγκη να τακτοποιηθούν οι οφειλές

του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να αρθεί το οικονομικό άγχος που υπάρχει σήμερα η Περιφέρεια. Σημειώνεται πως ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων οφείλει αμοιβατικά, 16,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 10.054.000 στην Αχαΐα, 850.000 στην Ηλεία και 4.500.000 στην Αττική.

Το ποσό που οφείλεται στην Αχαΐα προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ο.Ε.Κ. από το οποίο οφείλονται 9.492.000 ευρώ, από το πρόγραμμα σχολικής στέγης (επισκευές - κατασκευές) 745.000 ευρώ και από πιστώσεις ειδικών έργων 817.000 ευρώ.

Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο Αν. Κατοίχος, οι Περιφερειακοί Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας δοκιμάστηκαν σκληρά από τον σεισμό της 26ης Ιουνίου του 2008. Το πρόγραμμα υποκατάστασης της σχολικής στέγης, ενώ φαινόταν λυτρωτικό και φιλόδοξο, σήμερα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, γίνεται για την Περιφέρεια οφθαλμικό, αφού ουσιαστικά ο ΟΣΚ έχει κηρύξει σπασμό πληρωμών. Συνέπειες της ελλιπούς χρηματοδότησης είναι να παραμένουν απλήρωτοι οι εργολάβοι, να στενάζουν οι τοπικές οικονομίες, τα έργα στον ευαίσθητο τομέα της βαλτομένης και ημιτελή, ενώ παράλληλα υπάρχει και αδυναμία έγκρισης νέων έργων στο ΕΣΠΑ.

Ανάγκη

Με δεδομένη την θετική οικονομική κατάσταση της χώρας ζητά να γίνει προγραμματισμός ανάλογος με εκείνον που εφαρμόστηκε στην βρετανία των ημερών όπου ήδη έχουν κατασκευαστεί κτίρια με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο σκοπό.

ΓΙΩΡΓ ΚΑΡΑΛΗ

Η Εφημερίς «ΤΑ ΝΕΑ» 09-05-2011 σελ. 56 γράφει:

«ΑΛΛΑ ΑΝ την ίδια στιγμή πας στον ξένο που ξέρει την κατάσταση και του πεις ότι η κυβέρνηση (της Ελλάδος) συζητάει με την ΓΕΝΟΠ αν το Δημόσιο θα κρατήσει το 51% ή το 34% της ΔΕΗ θα νομίσει ότι έμπλεξε με τρελούς. Κατόπιν αυτού, είναι διατεθειμένος να πιστέψει ακόμη κι ότι η Ελλάδα προτίθεται να αποχωρήσει από το ευρώ για να προσχωρήσει στην Κεντροαφρικανική Ένωση.»

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και ο κ. Φωτόπουλος, πρόεδρος αυτής, εκπροσωπούν τους εργαζομένους στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Λαού, που τον εκπροσωπεί η κυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου. Ο κ. Φωτόπουλος που είναι πρόεδρος συνδικαλιστής συζητάει, ενώ ουδεμίαν νομιμοποίηση έχει προς τούτο, διότι πρόκειται για θανάσιμη κατά τη Δημοκρατίας Συνταγματική Εκτροπή που τιμωρείται βαρύτατα από τον Νόμο, ως ίσος προς ίσον με την Κυβέρνηση του Ελληνικού Λαού και προφανώς και με την ΤΡΟΙΚΑ και επιβάλλει αντίθετα με τον Νόμο, απόλυτα την γνώμη του, για την πώληση ή όχι της ΔΕΗ.

Αυτά βέβαια δεν γίνονται ούτε στις τεταρτοκοσμικές χώρες, αλλά γίνονται στην Ελλάδα.

Η ασήμαντη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ επιβάλλεται στην Κυβέρνηση και μας κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα όταν απεργεί κατά τα γούστα της και έχει φριξεί ο Ελληνικός Λαός, διότι καταφέρνει να επιβάλλεται, ως συντεχνία που είναι στην Κυβέρνηση, δηλαδή στον Ελληνικό Λαό, τον οποίο ουδείς λαμβάνει το όψη του και ουδείς Υπουργός ή Βουλευτής βγάζει τιμουδία, διότι τρέμουν την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Κύριοι, Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ., των ΠΕΣΕΔΕ - (βέβαια τι να κάνει για εμάς ο ανεκδιήγητος κ. Σαββίδης, πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ;; Τίποτα βέβαια διότι αυτός ως μη εργολάβος είναι εχθρός μας) - ΣΑΤΕ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ - ΣΤΕΑΤ(;) , επαγγελματιών οργανώσεων, εσείς που εκπροσωπείτε 20.000,00 Ε. Επιχειρήσεις και στελέχη αυτών, που είναι όλοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, κλπ και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνεργαζόμενους με τις Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν βγει στην πιο σκληρή ανεργία του ιδιωτικού τομέα που γνώρισε ποτέ ο τόπος, πρέπει να θυμίζετε με τρόπον συνεχή και ανυποχώρητο από ράδιο -

TV – Εφημερίδες, κάθε μέρα στον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Κυβέρνησης του φίλτατου πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδος, διότι διαλύονται δεκάδες χιλιάδες οικογένειες Εργοληπτών και εργαζομένων σ' αυτό τον κλάδο του ιδιωτικού τομέα που θα συμπαράσχει στην καταστροφή και άλλους κλάδους εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Εάν Κύριοι, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κ^{ος} Φωτόπουλος παρανόμως επιβάλλεται στην Ελληνική Κυβέρνηση, εμείς που ζητάμε το απολύτως αυτονόητο και δίκαιο και νόμιμο, δηλαδή την εξόφληση των οφειλών του Υπουργείου Οικονομικών προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, των δεδουλευμένων μας, έπρεπε και πρέπει το αίτημά μας να είχε γίνει απολύτως κατανοητό και να έχουμε πληρωθεί. Διαφορετικά άξιοι της κακής μας μοίρας θα είμαστε και θα πέσουμε σε διαχρονικό όνειδος.

Ποιος φταίει λοιπόν που οι Έλληνες πολίτες και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων δεν πληρώνονται για τα δεδουλευμένα τους;;;;!!!! Προφανώς ο Υπουργός Οικονομικών και κατ' αυτού πρέπει να στραφεί η οργή ημών των πενομένων εξαιτίας της απόλυτης αυτού αδιαφορίας και αναληψίας με επί κεφαλής τις Εργοληπτικές Οργανώσεις που και κύρος έχουν και γνώση και σεβαστές είναι και μιλάνε με τους Υπουργούς.

Όσον αφορά τον περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων κλπ νέο Νόμο του ΥΠΟΜΕΔΙ με κάλυψε απόλυτα ο κ. Στάθης Παρασκευόπουλος.

Ας είναι καλά ο άνθρωπος που όρθωσε το ανάστημά του και για λογαριασμό μας.

Ευχαριστώ

Αντώνης Α. Ασκούνης