

## Συμψηφισμό χρεών με τις οφειλές ζητούν οι κατασκευαστές

Εκαντάδες εργολάβοι δημοσίων έργων κινδυνεύουν να βρεθούν στη φυλακή για χρέον προς το Δημόσιο, ενώ το Δημόσιο τους οφείλει σημαντικά ποσά από υποποιημένα ή σε εξέλιξη έργα. Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) θέτει εκ νέου το ζήτημα του συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις τεράστιες οφειλές του Δημοσίου, με αφορμή τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών η οποία θα μελετήσει το θέμα του συμψηφισμού

αμοιβαίων απαιτήσεων από ΦΠΑ, μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και τον προσδιορισμό ενός μόνιμου μηχανισμού συμψηφισμού.

Σε επιστολή προς την πολιτική πηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι οι τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή πλείστες δύο επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από τους διοικούντες τις 900 και πλέον εταιρείες-μέλη του ΣΑΤΕ, αναμετωπίζουν, πλέον, και το φάσμα της στέρη-

σης της ατομικής τους επιευθερίας.

Ο ΣΑΤΕ αναφορικά με το συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλές κατασκευαστικών εταιρειών ζητά ειδικότερα η απαλλαγή των εργολάβων από ποινικές ευθύνες για οφειλές στο Δημόσιο να επεκταθεί και στις περιπτώσεις που υφίστανται απαιτήσεις και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δηλαδή και τις Νομαρχίες, Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου. Επίσης την αποδοχή

και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας απ' όπους τους φορείς, κατά τρόπο ενιαίο και σαφή. Κι αυτό γιατί παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένες ΔΟΥ να μην αποδέχονται υπογεγραμμένες από την πλευρά του Δημοσίου «πιστοποιήσεις», που αντιστοιχούν σε «βεβαία και εκκαθαρισμένη απαίτηση» του εργολάπτη, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με «ένταλμα πιληρωμής», επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δημοσίου.

**ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ**

## Ο ΣΑΤΕ ζητεί τον συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων με τις οφειλές του Δημοσίου

► ΡΕΠΟΡΤΑΖΙ  
ΒΙΚΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ  
vksan@kerdos.gr

**A**κόμη και με... προσωπική κράτηση απειλούνται διοικούντες κατασκευαστικών εταιρειών για χρέον προς το Δημόσιο, την ίδια ώρα που το Δημόσιο τους χρωστά αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Το θέμα φέρνει και πάλι στο προσκήνιο ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ με επιτολή προς την πολιτική πνεού του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ζητεί για άλλη μία φορά να εξεταστεί το ενδεχόμενο του συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων με τις τεράστιες οφειλές του Δημοσίου.

Η επιστολή εστάλη με αφορμή τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στο υπουργείο, στην οποία θα μελετήσει το θέμα του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων από ΦΠΑ, μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και τον προσδιορισμό ενός μόνιμου μπλανισμού συμψηφισμού.

Ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι «οι τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή πλείστες δύος επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από τους διοικούντες της 900 και πλέον εταιρείες - μέλη του, αντιμετωπίζουν πλέον και το φάσμα της στέρησης της ατομικής τους ελευθερίας». Επισημαίνει ακόμη ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επίλυση των προβλημάτων θα ισοδυναμεί με πλήρη καταστροφή του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας».

Μεταξύ άλλων, οι εργολάπτες ζητούν άμεση ρύθμιση, ώστε η απαλλαγή ποινικών ευθυνών να

επεκταθεί και στις περιπτώσεις απαιτήσεων και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή Περιφέρειες, δήμους, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ. Επίσης, πην αποδοχή και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας απ' όλους τους φορείς, κατά τρόπο ενιαίο και οαφή, καθώς συχνά παραπρείται ορισμένες ΔΟΥ να μην αποδέχονται υπογεγραμμένες από την πλευρά του Δημοσίου «πιστοποιήσεις», που αντιστοιχούν σε «βεβαία και εκκαθαρισμένη απαίτηση» του εργολάπτη, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με «ένταλμα πληρωμής», επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δημοσίου.

Στα αιπήματα περιλαμβάνονται και η άμεση λύση, με την αντίστοιχη τεχνική ρύθμιση του TAXIS, ώστε να αποδέχεται αντίστοιχες εγγραφές από τις ΔΟΥ, αφού το σύστημά τους απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη εγγραφή, εκτός από την καταβολή μετρητών ή πιστωτικών τίτλων, καθώς και η πρόβλεψη να ισχύουν οι ρυθμίσεις και στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις αφορούν κοινοπραξίες εταιρειών, με την εκχώρηση της απαίτησης στα μέλη τους, αφού είναι γνωστό ότι τα περισσότερα έργα στη χώρα μας εκτελούνται από κοινοπραξίες κατασκευαστικών εταιρειών.

Στην επιστολή τονίζεται ότι «ανάλογη πολιτική ήδη ακολουθείται από το Δημόσιο στην περίπτωση των οφειλών των κοινοπραξιών, δηλαδή, ενώ π οφειλή μίας κοινοπραξίας προς το Δημόσιο επμεριζεται στις συνιστώσες την κοινοπραξία επιχειρήσεις και γίνεται απαιτητή στο σύνολό της από κάθε μία εξ αυτών, οι απαιτήσεις μίας κοινοπραξίας κατά του Δημοσίου δεν επμεριζονται στα μέλη της».

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ]

## Πρόταση συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων

Το ζάπιμα του συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων με τις οφειλές του Δημοσίου θέτει εκ νέου ο ΣΑΤΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών) με αφορμή τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στη υπουργείο Οικονομικών, π. οποία θα μελετήσει το θέμα του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων από ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και των προσδιορισμό ενός μόνιμου μηχανισμού συμψηφισμού.

Σε επιστολή του προς την πολιτική πνευσία του υπουργείου Οικονομικών ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι οι τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή πλειστες δύο επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από τους διοικούντες των 900 εταιρειών μελών του ΣΑΤΕ αντιμετωπίζουν και το φάσμα της στέρησης της ατομικής τους ελευθερίας.

Στην επιστολή επαναδιατυπώνονται οι προτάσεις του ΣΑΤΕ για τη μόνιμη και σαφή διατύπωση προβλέψεων του νόμου αναφορικά με τον συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλές κατασκευαστικών εταιρειών. Ειδικότερα ζητείται:

**1.** Η άμεση ρύθμιση, είτε νομοθετικά είτε με εγκύρω ή τη μόνιμη και σαφή διατύπωση προβλέψεων του νόμου αναφορικά με τον συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλές κατασκευαστικών εταιρειών. Ειδικότερα ζητείται:

**2.** Η αποδοχή και η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας απ' όλους τους φορείς, κατά τρόπο ενιαίο και σαφή. Κι αυτό γιατί παραπρέπει το φαινόμενο ορισμένες ΔΟΥ να μην αποδέχονται υπογεγραμμένες από την πλευρά του Δημοσίου «πιστοποίσεις», που αντιστοιχούν σε «βεβαία και εκκαθαρισμένη απαίτηση» του εργολίπτη, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με «ένταλμα πληρωμής», επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δημοσίου.

**3.** Την άμεση λύση, με την αντίστοιχη τεχνική ρύθμιση του TAXIS, ώστε να αποδέχεται αντίστοιχες εγγραφές από τις ΔΟΥ, αφού το σύστημά τους απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη εγγραφή, εκτός από την καταβολή μετρητών ή πιστωτικών τίτλων (επιταγές κ.λπ.). [SID:7867300]



**ΔΕΚΑΔΕΣ** από τους περίου 900 εργολάπτες που είναι μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) βρίσκονται στα πρόθυρα της φυλακής εξαιτίας οφειλών πρας το Δημόσιο, την ίδια ώρα που οι δημόσιες υπηρεσίες δεν εξοφλούν τιμολόγια για έργα που εκτέλεσαν. Σε επιστολή της διοίκησης του ΣΑΤΕ προς το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ότι χρειάζεται μόνιμη και σαφής διατύπωση των προβλέψεων του νόμου για τον συμψηφισμό χρεών του Δημοσίου με τις οφειλές κατασκευαστικών εταιριών. Οι εργολάπτες ζητούν την επέκταση του δικαιώματος του συμψηφισμού οφειλών από ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, νοσοκομεία που έχουν μορφή ΝΠΔΔ κ.λπ.



## Συμψηφισμό φόρων - οφειλών ζητεί ο ΣΑΤΕ

**Επαναφέρει** ο ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών) το φλέγον για τις κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων ζήτημα του συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεών τους με τις οφειλές του Δημοσίου προς αυτές από εκτελεσθέντες εργασίες. Αφορμή για την κίνηση αυτή, η οποία εκφράζεται μέσω επιστολής προς την πρεσβεία του υπουργείου Οικονομικών, ήταν η συγκρότηση ομάδας εργασίας στο υπουργείο, η οποία θα μελετήσει το ζήτημα του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων από ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και των προσδιορισμό ενός μόνιμου μπχανισμού συμψηφισμού. Στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ κάνει λόγο για τις τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις τεχνικές εταιρείες, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να οδηγούνται στην οικονομική καταστροφή. Ο ΣΑΤΕ εκτιμά ότι αρκετοί από τους διοικούντες τις 900 και πλέον εταιρείες-μέλη του συνδέσμου αντιμετωπίζουν το φάσμα της στέρησης της ελευθερίας τους λόγω χρεών. Για τον λόγο αυτό ζητεί άμεση ρύθμιση, ώστε η απαλλαγή ποινικών ευθυνών να επεκταθεί και στις περιπτώσεις που υφίστανται απαιτήσεις όχι μόνο από τον στενό, αλλά και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τις Νομαρχίες, τις Περιφέρειες, του Δήμους, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τις Εταιρείες Κοινής Ωφελείας. Οπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, οι εν λόγω οργανισμοί έχουν εξελιχθεί στους μεγαλύτερους «κακοπληρωτές» των τεχνικών εταιρειών. Το πρόβλημα είναι έκδηλο, καθώς οι κατασκευαστικές εταιρείες εκδίδουν τιμολόγια έναντι των οφειλών, καταβάλλουν ΦΠΑ 23%, φόρο εργολάβων 3% και ταυτόχρονα εμφανίζονται υπόχρεες καταβολής του αντίστοιχου φόρου για κέρδη που δεν έχουν εισπραχθεί. Μάλιστα, καλούνται να προκαταβάλουν και τον φόρο κερδών του επόμενου έτους σε ποσοστό 80%.

**O**ταν η κυρία Λαγκάρντ δήλωνε μπροστά στους εμβρόντηους δημοσιογράφους, ότι «έγινε υποτίμηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων γιατί δεν μπορούσε να γίνει υποτίμηση του ευρώ» άλλοι πλέον αντελήθησαν το μέγεθος του κακού που έχει συντελεσθεί στη χώρα.



του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Ήδη η Ελλάδα καταγράφει πθελημένες αποκλίσεις της τάξεως του 500% στα δύο υπολόγιζαν οι τροϊκανοί στα Μνημόνια και δύο στη συνέχεια πρόεκυψαν...

Ποιος επιχειρηματίας θα κρατούσε στην εργασία του οικονομικό διευθυντή που θα έπεφτε έξω από του 500% στις εκπλήσεις του;

Και όμως οι κύριοι αυτοί έμμεναν στις θέσεις τους, γιατί ο στόχος είναι απλός.

Η Ελλάδα έπρεπε να καταστεί όπως ορίζει το Μνημόνιο, ανταγωνίστρια των χωρών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης... Δηλαδή ζώνη Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Κροατίας! Δείτε πώς τα υπολόγισαν και πώς μας έφεραν...

#### Θελημένα με σχέδιο και τακτική

Έβλεπαν ΑΕΠ στο +1,1% το 2012 και πέσαμε έξω-6,4%.

Πρόβλεψαν με τα μέτρα τους ανεργία 14,8% το 2012 και αυτή πήγε στο 24,4%!

Και το χειρότερο: Υπολόγισαν με το πρώτο Μνημόνιο δανειομό 110 δισ. και έχει ήδη φτάσει το δανεισμός στα 237 δισ.! Πάνω από 100% του αρχικού υπολογισμού!

Σε ποια χώρα το έλλειμμα των 37 δισ. του 2009 θα κόστιζε άνω των 500 δισ. σε χρέος κουρέματα και μειώσεις μισθών και συντάξεων;

#### Έκαναν τραγικά λάθη

Ισοπέδωσαν μια οικονομία π



Τα λάθη της Τρόικας τροχοπέδη στην ελληνική οικονομία...

## Έπεσαν έξω στους υπολογισμούς

### Έτοι έπεσαν έξω στην ανεργία

Έτος	Τι πρόβλεψαν	Τι έγινε
2010	12,1%	12,6%
2011	14,6%	17,7%
2012	14,8%	24,4%

### Έτοι έπεσαν έξω στο ΑΕΠ

Έτος	Τι πρόβλεψαν	Τι έγινε
2010	-4%	-4,9%
2011	-2,6%	-7,2%
2012	+1,1%	-6,4%
2013	+2,5%	-4,5%

### Η μείωση του ΑΕΠ σε αριθμούς

Έτος	Μείωση	Σε ευρώ
2009	2,9%	233 δισ.
2010	4,8%	222 δισ.
2011	7,1%	208 δισ.
2012	6,7%	194 δισ.
2013	4,7%	183 δισ.

### Πόσο υποχώρησαν οι μισθοί από το 2009 έως το 2013

Είδος εργασίας	2009	2011	2012	2013	Συνολική απώλεια
Δημόσιο	2.200	1.730	1.530	1.100	1.100 ευρώ
Ιδ. Τομέας	1.930	1.600	1.500	1.100	830 ευρώ
Υπηρεσίες	2.100	1.600	1.600	1.200	900 ευρώ

οποία με σοβαρές μεταρρυθμίσεις και στοχευμένες κινήσεις θα είναι γρήγορα μπει στον δρόμο της ανάπτυξης.

Λάθη επίλαθών.

Οριζόντια φορολογία σε όλους.

Οριζόντια περικοπή μισθών και συντάξεων.

Υπερφορολόγηση ακόμη και σε τομείς με μηδέν εισόδημα.

Και το χειρότερο.

Δεν εκτίμησαν σωστά την ύφεση.

Υπολόγισαν λάθος τις επιπτώσεις με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να μην μπορεί να συνέλθει και οι δυσκολίες εξόδου από το τούνελ να είναι σχεδόν ακατόρθωτες να ξεπεραστούν.

Στις 23 Απριλίου 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου, παρά το γεγονός ότι από μίνες πριν διέψευδε την προσφυγή στο ΔΝΤ οδήγησε τη χώρα στην απίστευτη περιδίνωση. Την 1η Μαρτίου



Εγκληματικές αμέλειες, αδιαφορία για την κοινωνία, εμμονή στο λάθος...

ο Όλι Ρεν μάς εύχεται «καλό κουράγιο» και την Κυριακή 2 Μαΐου οι κύριοι Σερβάς Ντερούς της Κομισιόν Κλάους Μαζούχ της ΕΚΤ και Πολ Τόμασεν του ΔΝΤ, σε συνέντευξη ανακονώνου πως «αν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα, η ελληνική οικονομία σε λιγότερο από μία διετία θα εξέρχονται της κρίσης και της ύφεσης».

Το τραγικό είναι ότι ο τότε υπουργός Οικονομικών Παπακωνσταντίνου δήλωνε πως «από τα τέλη του 2010 θα υπήρχαν σπάδια ανάκαμψης».

Τι συνέβαινε όμως τότε;

Καταρχήν, το έλλειμμα του 2009 πήταν στο 10% και αργότερα με τις αναθεωρήσεις έφτασε στο 15,6% του ΑΕΠ.

Κατά δεύτερον, το δημόσιο χρέος πήταν στο 120% του ΑΕΠ. Οι αγορές από τα τέλη Μαρτίου που εκδόθηκε το τελευταίο ομόλογο έκλεισαν μετά τις άστοχες δηλώσεις Παπανδρέου περί «Τιτανικού».

Αλλά και στο θέμα της ανεργίας η πραγματικότητα ήταν σκληρή για τους Έλληνες. Η Τρόικα δεν είδε ότι με τα μέτρα της θα εκτόξευε την ανεργία. Έκαναν την εργασία τους 1.000.000 Έλληνες. Το

2010 έλεγαν ότι η ανεργία θα ήταν 12,1%, αλλά το 2011 έφτασε στο 12,6%. Το 2011 είχαν προβλέψει ανεργία 14,6%, αλλά πήγε στο 17,7%, Το 2012 η προβλέψεις τους πήταν τραγικές. Έβλεπαν ανερ-

γία 14,8% αλλά αυτή κινήθηκε στο 24,4%.

Όμως τα λάθη τους, τα τραγικά λάθη δεν σταματούν εδώ:

1 Υπολόγισαν ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές στο

## Η εκτίναξη της ανεργίας και οι



Οι οικονομικοί πειραματισμοί της Τρόικας οδήγησαν στη φτωχοποίηση των ελληνικών λαών

## ΤΟΥΣ 500%!

### Τα προεκλογικά ψέματα

Μπορούσε ο Παπανδρέου μόλις έγινε κυβέρνηση να δανειστεί και να προχωρήσει σε εσωτερικό μνημόνιο. Όμως η προεκλογική αστοχία «λεφτά» υπάρχουν το είχαν καθηλώσει σε απράξια».

Έτσι λοιπόν πήγαμε στο πρώτο Μνημόνιο 110 δισ. ευρώ, με 80 δισ. ευρώ, από τις χώρες της Ευρωζώνης και τα 30 δισ. ευρώ, από το ΔΝΤ. Όλα αυτά με σκληρά μέτρα όπως αύξηση φόρων, περικοπή μισθών περικοπή δώρων και επιδομάτων. Τα μέτρα αυτά δεν ήταν αρκετά και είχαμε ανά τρεις μήνες μπαράζ μέτρων που ουδέποτε μπήκαν σε χώρα του πλανήτη.

Τα λάθη όμως δεν σταματούν εδώ. Είχαμε και το λάθος με τους πολλαπλασιαστές και υπολογισμούς πέραν της πραγματικότητας.

Το πρώτο Μνημόνιο, πρό-

έβλεπε μέτρα ύψους 9% του ΑΕΠ (20 δισ. ευρώ) το 2010, 4% του ΑΕΠ ή 10 δισ. ευρώ, το 2011 και 2% του ΑΕΠ ή 5 δισ. ευρώ, το 2012 και 2% του ΑΕΠ ή 4,8 δισ. ευρώ, το 2013.

### Τι εκτιμούσαν και τι συνέβη

Κατά τους τροϊκανούς το ΑΕΠ θα υποχωρούσε 4% το 2010, κατά 2,6% το 2011 και από το 2012, η οικονομία θα περνούσε στην ανάπτυξη με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1%!

Όμως τελικά η ύφεση του 2010 ήταν 4,9%, το 2011 πήγε στο -7,2%, το 2012, στο -6,4%. Όσο για το 2013 η εκτίμηση είναι ότι πάμε για ύφεση 4,5%.

Όλα αυτά έφεραν ύφεση, υστέρηση εσόδων, ελλείμματα στα ασφαλιστικά ταμεία με την Τρόικα αντί να λάβει μέτρα άρσης της ύφεσης να πάρει μέτρα αύξησης της ύφεσης! Το 2012 το συνολικό ΑΕΠ ανήλθε σε 193.749 εκατ. ευρώ, από

233.198 εκατ. ευρώ το 2008, πριν από το Μνημόνιο.

Για το χρέος τα έκαναν θάλασσα... Η πτώση του ΑΕΠ, πίσεις υψηλότερα το χρέος. Άκολούθησε το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους κατά 106 δισ. και μάλιστα των ομολόγων με αποτέλεσμα να καταρρέουσαν τα ασφαλιστικά ταμεία και να χάσουν τις οικονομίες τους από τις πολίτες αποταμιεύτες....

Απανωτά όμως έφερε αυτό το κούρεμα νέο χρέος με νέα δάνεια. Δυστυχώς το δημόσιο δανείστηκε για να προστατεύσει τις τράπεζες που έχασαν τεράστια ποσά από το κούρεμα. Τον Δεκέμβριο του 2012 είκαμε δεύτερο κούρεμα 20,6 δισ. ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση των επιποκών των δανείων των χωρών της Ευρωζώνης.

Αλλά και αυτό το μέτρο δεν έπιασε....

Δυστυχώς το χρέος κινείται στα 320 δια. Από την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν 237 δισ. ευρώ.

Ανέμεναν μείωση εσόδων στο 15% αλλά έπειτα

## εγκληματικές προβλέψεις

πρώτο τρίμηνο του 2012. Τώρα η πρόβλεψη δεν μας βγάζει ούτε το 2018.

**2** Ενώ είχαμε 2 κουρέματα του χρέους το ύψος των δανειακών κεφαλαίων του μπανισμού προς την Ελλάδα,

ήταν λάθος υπολογισμένο. Στα 110 δισ. ευρώ ήταν η πρώτη δόση, αλλά έως τώρα το δύο ποσό έχει φτάσει στα 237 δισ. ευρώ!

**3** Ανέμεναν μείωση εσόδων στο 15% αλλά έπειτα

σαν έχω τραγικά. Η μείωση των εισοδημάτων υποχώρησε στα 50%.

**4** Υπολόγιζαν 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2015, αλλά δεν θα πιάσουν ούτε 11 δισ. έως το 2016.

Κραυγή αγωνίας προς το υπουργείο Οικονομικών

## ΣΑΤΕ: 900 εργολόπτες κινδυνεύουν με φυλακή

εκτός από την καταβολή μετρητών ή πιστωτικών τίτλων (επιταγές κ.λπ.).

**4** Την επέκταση του δικαιώματος του συμψηφισμού οφειλών από ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, νοσοκομεία που έχουν μορφή ΝΠΔΔ κ.λπ., με βάση τις πιστοποιήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από τους φορείς. Και αυτό, με δεδομένο ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έναντι των οφειλών, έχουν εκδώσει αντίστοιχα τιμολόγια και έχουν καταβάλει ΦΠΑ 23%, Φόρο Εργολάβων 3%, ενώ εμφανίζονται και υπόχρεοι καταβολής του αντίστοιχου φόρου για κέρδη ανύπαρκτα, αφού δεν έχουν εισπραχθεί. Επιπροσθέτως υποχρεώνονται να καταβάλουν, έναντι των ανύπαρκτων κερδών, και προκαταβολή φόρου 80% για τον επόμενο χρόνο!

**5** Την πρόβλεψη να ισχύουν οιρυθμίσεις αυτές και στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις αφορούν κοινοπραξίες εταιρειών, με την εκχώρωση της απαίτησης στα μέλη τους, αφού είναι γνωστό ότι τα περισσότερα έργα στη χώρα μας εκτελούνται από κοινοπραξίες κατασκευαστικών εταιρειών.

**1** Την άμεση ρύθμιση, είτε νομοθετικά είτε με εγκύλιο του υπουργείου, ώστε η απολλαγή ποινικών ευθυνών να επεκταθεί και στις περιπτώσεις που υφίστανται απαιτήσεις και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δηλαδή και νομαρχίες, περιφέρειες, δήμους, Δημόσιες Επιχειρήσεις, οργανισμούς, Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου).

**2**

Την αποδοχή και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας από όλους τους φορείς, κατά τρόπο ενιαίο και σαφή. Και αυτό γιατί παραπρέπει το φαινόμενο ορισμένες ΔΟΥ να μην αποδέχονται υπογεγραμμένες από την πλευρά του δημόσιου «πιστοποιήσεις», που αντίστοιχούν σε «βεβαία και εκκαθαρισμένη απαίτηση» του εργολόπτη, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με «ένταλμα πληρωμής», επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του δημόσιου.

**3** Την άμεση λύση, με την

αντίστοιχη τεχνική ρύθμιση του TAXIS, ώστε να αποδέχεται αντίστοιχες εγγραφές από τις ΔΟΥ, αφού το σύστημά τους απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη εγγραφή,



## Συμψηφισμό των χρεών με οφειλές του Δημοσίου ζητεί με νέα επιστολή του ο ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ

ΤΟ zήτημα του συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων με τις τεράστιες οφειλές του Δημοσίου θέτει εκ νέου ο ΣΑΤΕ, με αφορμή τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών, π. οποία θα μελετήσει το θέμα του συμψηφισμού αμοιβών απαιτήσεων από ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και τον προσδιορισμό ενός μόνιμου μηχανισμού συμψηφισμού.

Σε επιπολή προς την πολιτική πηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι οι τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή πλέοντες δύο επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από τους διοικούντες τις 900 και πλέον εταιρίες-μέλη του ΣΑΤΕ, αντιμετωπίζουν και το φάσμα της στέρησης της ατομικής τους ελευθερίας. Στην επιπολή επαναδιατύπωνονται οι προτάσεις του ΣΑΤΕ για τη μόνιμη και σαφή διατύπωση προβλέψεων του νόμου αναφορικά με το συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλές κατασκευαστικών εταιριών και ειδικότερα:

Την άμεση ρύθμιση, είτε νομοθετικά είτε με εγκύλιο του υπουργείου, ώστε η απαλλαγή ποινικών ευθυνών να επεκιαθεί και στις περιπτώσεις που υφίστανται απαιτήσεις και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Την αποδοχή και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας απ' όλους τους φορείς, κατά τρόπο ενιαίο και σαφή. Την άμεση λύση, με την αντίστοιχη τεχνική ρύθμιση του TAXIS, ώστε να αποδέχεται αντίστοιχες εγγραφές από τις ΔΟΥ, αφού το σύστημά τους απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη εγγραφή, εκτός από την καταβολή μετρητών ή πιστωτικών τίτλων (επιπαγές κ.λπ.).

Την επέκταση του δικαιώματος του συμψηφισμού οφειλών από ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, νοσοκομεία που έχουν μορφή ΝΠΔΔ κ.λπ., με βάση τις πιστοποιήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από τους φορείς. Την πρόβλεψη να ισχύουν οι ρυθμίσεις αυτές και στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις αφορούν κοινοπραξίες εταιριών, με την εκκώρωση της απαίτησης στα μέλη τους, αφού είναι γνωστό ότι τα περισσότερα έργα στη χώρα μας εκτελούνται από κοινοπραξίες κατασκευαστικών εταιριών.

Με την επιπολή επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επίλυση αυτών των προβλημάτων θα ισοδυναμεί με πλήρη καταστροφή του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

## Ζητούν συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων με οφειλές του Δημοσίου

Το θέμα του συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των τεχνικών εταιριών με τις οφειλές του Δημοσίου θέτει εκ νέου ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), με αφορμή τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα μελετήσει το θέμα του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων από ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και τον προσδιορισμό ενός μόνιμου μηχανισμού συμψηφισμού.

Σε επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι οι τεράστιες οφειλές του Δημοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή πλείστες όσες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ αρκετοί από τους διοικούντες τις 900 και πλέον εταιρίες-μέλη του ΣΑΤΕ αντιμετωπίζουν πλέον και το φάσμα της στέρησης της ατομικής τους ελευθερίας.

Στην επιστολή επαναδιατυπώνονται οι προτάσεις του ΣΑΤΕ για τη μόνιμη και σαφή διατύπωση προβλέψεων του νόμου αναφορικά με το συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλές κατασκευαστικών εταιριών. Μεταξύ άλλων, ο ΣΑΤΕ ζητά την επέκταση του δικαιώματος του συμψηφισμού οφειλών από ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, νοσοκομεία που έχουν μορφή ΝΠΔΔ κ.λπ., με βάση τις πιστοποιήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από τους φορείς. Τέλος, στην επιστολή επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επίλυση αυτών των προβλημάτων θα ισοδυναμεί με πλήρη καταστροφή του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.