

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

**1ο Συνέδριο Κατασκευών
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ »
ΕΒΕΑ**

Συμμετοχή Προέδρου ΣΑΤΕ, κ. Ζαχαρία Αθουσάκη στην 1^η Ενότητα :

«Ο ρόλος των φορέων του κλάδου και των σχετικών υπουργείων στην αναστροφή της κρίσης και στον εκσυγχρονισμό των κατασκευών».

Αγαπητοί Σύεδροι,

Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του ΣΑΤΕ για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στο πολύ ενδιαφέρον 1^ο Συνέδριο που ο ΣΕΠΑΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει, εκδήλωση που θα περιμέναμε να οργανώνει σχετικός κρατικός φορέας.

Από όποια πλευρά και εάν εξεταστεί, η συνεισφορά της κατασκευαστικής βιομηχανίας στις κοινωνίες και οικονομίες της ανθρωπότητας είναι διαχρονικά αυξημένης σημαντικότητας έναντι άλλων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό γίνεται περισσότερο φανερό στις περιόδους αύξησης του προϊόντος και ανάπτυξης των οικονομιών, όπως σε παρελθούσες περιόδους, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται ως χαρακτηριστικό και σήμερα, κατά τον όγδοο χρόνο ύφεσης στην Ελλάδα. Άποψή μας είναι ότι εάν αυτό το χαρακτηριστικό είχε γίνει αρκούντως αντιληπτό από τους ασκούντες την οικονομική πολιτική, δεν θα είχαμε καταγράψει το θλιβερό ρεκόρ της συνεχόμενης συρρίκνωσης της οικονομίας.

Ο Σύνδεσμός μας φροντίζει, στο μέτρο που του αναλογεί και του επιτρέπεται κάθε φορά, να εξορθολογίζεται διαρκώς το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων αλλά και τα φορολογικά θέματα που άπτονται του κλάδου. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά, όταν ο Σύνδεσμός μας έχει θέσει τα ζητήματα της διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων και του φορολογικού εξορθολογισμού στον πυρήνα των διεκδικήσεών του.

Πεποίθησή μας είναι ότι ένας υγιής, διαφανής και παραγωγικός κλάδος παραγωγής δημοσίων έργων συντελεί θετικά τόσο στην συνολική οικονομία με τη συμβολή του κατασκευαστικού προϊόντος στο συνολικό ΑΕΠ και την αντίστοιχη θετική συμβολή στην απασχόληση ενώ παράλληλα συντελεί στην ανάπτυξη υγιών εξωστρεφών και ανταγωνιστικών τεχνικών εταιρειών, που φυσικά και αποτελεί στόχο του ΣΑΤΕ.

Ο Σύνδεσμός μας σε όλα τα έτη της παρουσίας του, που πλέον έχουν ξεπεράσει τον μισό αιώνα, έχει καταφέρει να αρθρώνει υπεύθυνο και – πιστεύουμε – εποικοδομητικό ρόλο σε όλες τις περιπτώσεις, που καλείται, επίσημα ή ανεπίσημα, να συμβάλει με τις απόψεις του. Ήδη από οκταετίας ο Σύνδεσμός μας ζητά την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στοιχείων και των στατιστικών δεδομένων των έργων, από το στάδιο του προγραμματισμού του έργου έως την μελέτη, την δημοπράτηση, την εκτέλεση και την παραλαβή, ούτως ώστε όλα τα στοιχεία να τίθενται σε δημοσιότητα και να είναι προσβάσιμα από τον κάθε πολίτη της χώρας. Από αυτά τα δεδομένα όλοι θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε τα συμπεράσματά μας.

Η θέση του ΣΑΤΕ, ότι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η Χώρα και ο Κλάδος, ο

Τεχνικός κόσμος της Χώρας και ειδικά ο εργοληπτικός κόσμος μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την απασχόληση και την βιώσιμη ανάπτυξη, είναι μία θέση που θεωρώ ότι ενστερνίζονται και όλος ο Τεχνικός Κόσμος της Χώρας και κατά την άποψή μου θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτήν την προσπάθεια.

Ο Τεχνικός Κόσμος στη Χώρα μας, ένα δυναμικό κομμάτι του παραγωγικού ιστού, που πρόσφερε επί σειρά ετών υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στη Χώρα, βιώνει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Συνθήκες που, πλέον, οδηγούν, με μαθηματική ακρίβεια, στον αφανισμό πολλών επιχειρήσεων - ιδίως ατομικών, αλλά και μικρών και μεσαίων εταιρειών - άρα συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στην οποία, κάποια στιγμή, θα χρειαστεί να στηριχθεί η ανάπτυξη.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά και σύνθετα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σ' αυτά, καθώς όλοι τα γνωρίζετε.

Εκείνο που οφείλω να επισημάνω είναι ότι τα προβλήματα αφορούν όλους - και αυτό το όλους το τονίζω - κατά συνέπεια όλοι μαζί θα πρέπει να σταθούμε αντίκρου τους και να τα αντιμετωπίσουμε.

Με δεδομένα:

α) το τεράστιο έλλειμμα υποδομών στην Χώρα, σχεδόν σε όλους τους τομείς [εθνικό οδικό δίκτυο – δευτερεύον δίκτυο, υποδομές σε λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικό δίκτυο, υποδομές σε έργα προστασίας περιβάλλοντος (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί, διαχείριση στερεών αποβλήτων), υποδομές γεωργίας, ενέργειας, παιδείας και υγείας],

β) τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που ήδη υφίστανται,

γ) τον μεγάλο πολλαπλασιαστή δημοσίων επενδύσεων έργων υποδομής και την ταχύτατη διασπορά των χρημάτων σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας,

είναι εμφανής και απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε η αναγκαιότητα ταχύτατης προώθησης δημοσίων έργων αλλά με τρόπο στοχευμένο και αποτελεσματικό.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΑΤΕ, έχει προ πολλού προτείνει την δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Στρατηγικής Κατασκευών, ως βασική προϋπόθεση για την πλήρη και άριστη εκμετάλλευση των διατιθέμενων πόρων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Το προτεινόμενο Συμβούλιο θα αποτελεί γνωμοδοτικό-εισηγητικό όργανο της Πολιτείας για θέματα που αφορούν στην χάραξη μακροχρόνιας στρατηγικής για την εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία και την πολιτική γύρω από αυτήν.

Η πρόταση υπαγορεύεται από την ανάγκη ύπαρξης ενός μόνιμου συμβουλευτικού κυβερνητικού και κλαδικού οργάνου, το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα τεκταινόμενα σε όλους τους τομείς των κατασκευών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα μελετά τα φαινόμενα, τις δράσεις και τις εξελίξεις στους τομείς αυτούς, θα συνάγει τα αναγκαία συμπεράσματα και θα θέτει αυτά στη διάθεση της Πολιτείας υπό μορφή προτάσεων, μεθόδων και μέτρων πρακτικής εφαρμογής στους δυναμικούς και κρίσιμους τομείς των κατασκευών.

Το Εθνικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει συνθήκες ισχυροποίησης όλης της εγχώριας κατασκευαστικής βιομηχανίας με στόχο την συστηματική και αυξανόμενη εξωστρέφειά της.

Σας ευχαριστώ.